



Sammanställning av diskussioner som genomfördes på Aktiv fritid-mötet 2018-04-10

Hur skulle den bästa föreningsservicen i Vallentuna se ut?
Vad behöver vi tillsammans göra för att nå dit?

I diskussionspasset om föreningsservice så pratade alla grupper mer eller mindre om möjligheten till stöd till administrationen i föreningen. Flera ansåg att det var ett stort behov för dem allra flesta och skulle avlasta de ideella krafterna mycket så att de kunde lägga mer till på verksamhet.

Ett sätt att stötta med administrationen skulle kunna vara att kommunen ordnar en kansliperson som föreningar kan använda utefter behov. Det positiva med att personen inte är anställd av en förening är att den blir mer neutral.

Några tog upp förslag om hur kanslipersonen skulle finansieras. Att föreningarna betalar en avgift beroende på hur mycket hjälp de behöver och med vad.

En ytterligare del i kanslipersonalfrågan var ett gemensamt kanslikontor. Gärna tillsammans med fritidsförvaltningens personal likt det upplägg som är idag på Vallentuna IP¹.

Stöd med marknadsföring var också en fråga som flera av grupperna diskuterade. Det skulle kunna vara allt ifrån skapa affisch eller annons till att sprida informationen i olika kanaler. Blinkande tavla och utskick till invånarna var andra idéer som kom upp.

Flera tog också upp Upplev Vallentuna. Där var det lite delade meningar om hur bra det fungerade. Några tyckte toppen andra tyckte att det var svårt att administrera och att sidan kunde vara rörig så att informationen förvinner i mängden.

En annan viktig föreningsservice ansågs vara lokalerna. För att föreningarna ska kunna bedriva bra verksamhet så krävs ändamålsenliga lokaler och att de används effektivt. En bra fungerande felanmälan är också viktigt.

¹ På Vallentuna IP delar, sedan januari 2017, en föreningsskanslist (som jobbar för VBK Hockey, Friidrott, VBK Damfotboll) kontor tillsammans med personal från fritidsförvaltningen.



Att som förening slippa sitta och leta efter olika bidrag och fonder att söka skulle också avlasta. Om föreningarna kunde få tips skickat till sig och sedan hjälp vid eventuell ansökan skulle vara toppen.

Hur skulle den bästa samverkan i Vallentuna se ut? Vad behöver vi tillsammans göra för att nå dit?

Att samverkan mellan föreningarna i Vallentuna är viktig kom upp redan under första diskussionspasset med frågan om föreningservice.

Några förslag på hur samverkan skulle kunna fungera var till exempel att starta gemensamma idrottsskolor. Att flera idrotter går ihop och har perioder då deltagarna provar olika idrotter, till exempel fem veckor handboll, fem veckor hockey och fem veckor någonting annat. Det skulle underlätta för både föräldrar och barnet. För när man som 6 åring vill börja och testa på olika saker blir det svårt att få möjlighet till det då alla startar samtidigt. Det blir ett väldigt pusslande för föräldrar att få ihop flera idrotter de första åren i syfte att prova på och hitta det som passar just det barnet.

Ett annat exempel på samverkan skulle kunna vara att synka tider med varandra om ovan förslag inte går att genomföra.

En grupp tog upp ett förslag om samverkan att ha en gemensam kalender där invånarna kan se allt fantastiskt som händer i kommunen och hitta till aktiviteter och evenemang som de vill besöka.

En annan typ av samverkan skulle kunna göras oftare i grupper med liknande verksamhet. Att föreningar med bollsporter som exempel skulle kunna vara en indelning som ses separat och pratar ihop sig i specifika frågor. Tematräffar likt kvällens Aktiv fritid-möte är toppen. Träffar skulle också kunna handla om verksamhet, hur gör andra föreningar med integrationsprojekt eller verksamhet för personer med funktionsvariation? Att träffas och byta erfarenheter kring olika frågor skulle vara bra.

Att samverka i gemensamma event togs upp av några som en möjlighet. Flera pratade om Idrottens dag och att namnet idag hindrar andra föreningar än idrott att vara med. Kan en ändring av namnet vara möjlig så att fler känner sig inkluderade var en fråga som diskuterades. Förslaget som lyftes var att det skulle kunna heta Idrotten och friluftsföreningarnas dag.

Gemensamma utbildningar tog också upp som ett bra sätt att samverka. Det kan också kunna leda till att föreningarna bjuder in till varandra till sina verksamheter så att de lär känna varandra och kan lyfta varandra i olika sammanhang. Flera lyfte att det är viktigt att våga samverka och att alla skulle vinna på en bättre samverkan.



Även under detta diskussionspass tog lokalfrågan upp som en möjlighet. Att det idag är svårt att veta vilka lokaler som går att boka och vad som gäller för respektive lokal. Det kan förtydligas så att det blir effektivare.

En dröm skulle vara att ha en stor multihall i Vallentuna där många föreningar skulle kunna verka. Där skulle det också finnas utrymme för föreningsträffar och föreningskansli.